

# Zondagsbrief

Ter Holten



15de jaargang

21 augustus 2022 Nummer 15

## Kerkdiensten:

Zondag 21 augustus  
9.30 uur  
Oldeholtgade  
Voorganger: **ds. Jouke Droogsma**  
Organist: M. Groen  
Kindernevendienst: Tienieke

Zondag 28 augustus  
9.30 uur  
Nijeholtpade  
Voorganger: ds. G. Venhuizen  
Organist: F. Poelman

Zondag 4 september  
9.30 uur  
Oldeholtwolde  
Voorganger: dhr. J. Knol  
Organist: M. Kok  
Kindernevendienst: Marian

Tijdens deze dienst maakt Radio Centraal opnames.

## Zondag 21 augustus.

Op zondag 21 augustus is er een intense dienst waarin Nina uit de Oekraïne gitaar komt spelen. Haar inbreng past precies bij het thema van de dienst, rust zoeken, tot inkeer komen, geduld hebben en vertrouwen, Jesaja 30. Mirjam speelt op het orgel en op de vleugel. Jouke Droogsma is de voorganger. De dienst is in Oldeholtgade om 9.30.uur



## Vakantie Predikant.

Vanaf 26 augustus t/m 3 september heeft de predikant nog een week vakantie, u kunt dan contact opnemen met de scribe, zij is op de hoogte van eventuele waarnemers.

### **Bloemengroet:**

De bloemen van zondag 10 juli in Oldeholtgade zijn gegaan naar:

Wanda Buist en Jannie de Jong

De bloemen van zondag 17 juli in Nijeholtgade zijn gegaan naar:

Mevr. G. Nijenhuis en dhr. De Vlieger

De bloemen van zondag 7 augustus in Nijeholtgade zijn gegaan naar:

Hans ten Brummeler en ??????

De bloemen van zondag 14 augustus in Oldeholtwolde zijn gegaan naar:

Cobi Schut en Gerda Hornstra

### **Verjaardagen:**

Maandag 22 augustus      Grietje Damstra, Idzardaweg 38a, 8476 EM Ter Idzard

Dinsdag 23 augustus      Richt van Wijk-Schat Hesselingstraat 7, 8474 CV  
Oldeholtgade

Van Harte Gefeliciteerd!!



### **Bedankt:**

Zondag 31 juli

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die Anneke vandaag heeft gebracht.

Dat word zeker gewaardeerd. Geeft een warm gevoel dat je niet alleen bent.

A. van Huizen

### **Zondag 14 augustus**

O jee een ambulance voor de deur!

Dat is geen goed teken....nee zeker geen goed teken.

Dat was best schrikken afgelopen zondag het was alsof we in een slechte film terecht kwamen.

Maar goed: Henk heeft dus een hartinfarct gehad en moet geopereerd worden.

Maandag wordt hij overgebracht naar het MCL en dinsdag wordt hij geopereerd en krijgt hij drie omleidingen.

Al met al gaan we een spannende periode tegemoet.

Als alles verder goed verloopt is hij in de loop van volgende week weer terug in Heerenveen.

Zijn adres daar is nu afd.3 kamer 21 Ziekenhuis de Tjongerschans Heerenveen

Wij bidden en vertrouwen erop dat alles goed mag gaan, we geven het maar over.

We weten ons enorm gesteund door alle medeleven van de mensen om ons heen.

Dank jullie wel...

Warme groet Henk en Femmie

## **Meditatie:**

Als je als predikant op vakantie of in je vrije tijd mensen treft, dan valt het mij op, dat mensen graag praten over geloof. Het gesprek begint eerst vaak een beetje terughoudend en afwachtend, een beetje aftasten, kijken of het vertrouwd is om de diepere dingen, de kwetsbare dingen van het leven ter sprake te brengen. En dan wanneer het ijs gebroken is, komen de verhalen los en blijkt dat mensen enorm bezig zijn met geloof, het is alsof er even een laatje open gaat en al hun geloofsgevoelens naar buiten komen, alsof mensen daar maar nauwelijks meer de ruimte en de gelegenheid voor hebben.

In het nieuwe Testament merk je dat mensen ook contact zoeken m.b.t. het geloof, maar bij wie kunnen ze terecht? Bij de overpriesters, de schriftgeleerden, de farizeeën en de Sadduceeën, zou je zeggen, maar nee, daarmee zoeken de mensen geen contact, zij voelen een enorme afstand met deze groeperingen die wel degelijk in die tijd het godsdienstige leven representeerden.

Waar ze wel contact mee zoeken, dat is Jezus.

Wat zie je in het Nieuwe Testament veel mensen contact zoeken met Jezus.

Soms zoals Zacheus bijvoorbeeld, afwachtend in de boom of zoals de rijke jongeling, die heel direct met een vraag bij Jezus komt, of soms ontstaat het contact gewoon met melaatse mensen, verlamde mensen, blinde mensen, ouders met hun kinderen, zelfs met een Samaritaanse vrouw.

Het contact ontstaat en dan gebeurt er wat, dan springt er een vonk over tussen Jezus en deze mensen en worden ze geraakt door de aanwezigheid van Jezus in hun bestaan en verandert er ook wat in hun bestaan.

Tijd, ruimte, plaats voor het geloofsgesprek, gewoon tussen mensen in hun alledaagse situatie, voor mijn gevoel is daar enorm veel behoefte aan en wat het bijzondere is, het doet wat met mensen.

Het verrijkt het geloofsleven van alle gesprekspartners, in ieder geval wanneer het een echt en oprecht gesprek is.

Dat merk je ook bij Jezus, het zijn juist de oprechte gesprekken die heel wat losmaken maar er zijn ook andere gesprekken, gesprekken waarin mensen hem uit willen lokken om dingen te zeggen, die ze weer tegen Hem kunnen gebruiken.

Misschien heb je daarom het gevoel, dat je in het geloofsgesprek heel kwetsbaar bent, dat je daarom heel terughoudend bent om het geloofsgesprek aan te gaan.

Toch zou ik iedereen willen uitdagen om het eens te proberen, je er open voor te stellen, niet overdreven alsof wij de waarheid in pacht zouden hebben, nee ga eens met de ander op zoek naar de raakvlakken met geloof, die je bij elkaar herkent.

Probeer eens serieus stil te staan bij de (geloofs of levens)vragen van de ander zonder deze vragen meteen vanuit een cliché matig geloof te willen beantwoorden. Wat kun je juist dan bijzondere contacten hebben en kan het voor de ander veel betekenen maar voor jezelf misschien nog wel meer.

## Koffieochtenden

Na een aantal weken vakantie gaan op donderdag 25 aug de koffie ochtenden weer van start. U bent van harte welkom elke donderdag vanaf 10 uur in het kerkelijk centrum. Onder het genot van een bakje koffie of thee met wat lekkers kunt u andere mensen ontmoeten / praatje maken.

We hopen dit seizoen ook een aantal keer een soort van thema ochtend er van te maken. Hier hoort u dan in de loop van het seizoen meer over.



Ook zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor koffie schenken, dit gaat per toerbeurt.

Voor meer info kunt u contact zoeken met :

Jeannette Zwanenburg via mail of telefoon. [jeannettezwanenburg6@gmail.com](mailto:jeannettezwanenburg6@gmail.com) of 06-15870771

## Kerktaxi:

Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142

Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen of mailen met: **Telefoon:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

**Per e-mail:** [de.zondagsbrief@live.nl](mailto:de.zondagsbrief@live.nl) (Meintje Hoekstra)

**De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:**

**Donderdag 1 september**



## **Dorcas, In actie voor de aller armsten**

U kent vast onze gezellige Dorcas winkel in Heerenveen.  
Met veel plezier werken we daar met vrijwilligers om de opbrengst van de verkopen uit te delen aan de echt arme mensen in deze wereld.  
De winkel drijft op mensen die **vrijwillig wat tijd op-offeren**

## **Dreigende sluiting**

Omdat we echt per direct nieuwe vrijwilligers nodig hebben, doen we een beroep op u en op jou.  
Een dagdeel helpen met allerlei leuke klussen als: kassa, winkelstyling, ontvangen van goederen, chauffeur etc.

Help ons mee om de winkel in Heerenveen open te houden!

Kom langs in de winkel of stuur een mailtje naar: [bestuur@dorcas-heerenveen.nl](mailto:bestuur@dorcas-heerenveen.nl)

