

Zondagsbrief

Ter Holten



15de jaargang

4 september 2022 Nummer 16

Kerkdiensten:

Zondag 4 september Voorganger: dhr. J. Knol
9.30 uur Organist: M. Kok
Oldeholtwolde Kindernevendienst: Marian

Tijdens deze dienst maakt Radio Centraal opnames.

Zondag 11 september Voorganger: Mw. Ds. Jongsma
9.30 uur Organist: H. v.d. Bij
Oldeholtpade Kindernevendienst: Tienieke

Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken

Zondag 18 september Voorganger: ds. J. Droogsma
(Terugkom zondag)
9.30 uur Organist: F. Poelman
Nijeholtpade

Nadere informatie hierover verderop in deze brief.

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 21 augustus in Oldeholtpade zijn gegaan naar:
Els Hoekstra en ??

De bloemen van zondag 28 augustus in Nijeholtpade zijn gegaan naar:
Fam. Elshof en fam. Bosma

Verjaardagen:

Vrijdag 2 september Gerrie Kanis Idzardaweg 46, 8476 EM Ter Idzard

Van Harte Gefeliciteerd!!

Bedankt:

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen die ik kreeg voor mijn verjaardag op 8 augustus jl.

Coby Schut

Weer thuis,

Na 2 weken ziekhuisopname, 4 omleidingen en een klaplong als vervelende bijkomstigheid,

is Henk sinds maandag gelukkig weer thuis.

Hij moet eerst nog een aantal weken herstellen en gaat dan een revalidatietraject in.

Al met al waren het een paar spannende weken, we zijn dankbaar dat het tot zover allemaal goed verlopen is en kijken met vertrouwen vooruit.

Langs deze weg willen we ook iedereen bedanken voor de vele kaarten, berichtjes en natuurlijk het schitterende boeket bloemen dat Jeanette en Liekele ons namens "Ter Holten" kwamen bezorgen.

Warme groet,

Henk en Femmie Raggars

Terugkomzondag of startzondag.

Op 18 september hopen we de terugkomzondag te houden in Nijeholtpade. Het is de zondag waarop het winterwerk van de kerk weer opgestart gaat worden. Overal in het land werkt men met het thema "Aan tafel". Dat thema willen wij ook centraal stellen maar gekoppeld aan het nieuwe project van de diaconie en de actualiteit van ons bestaan waar steeds meer mensen het moeilijk krijgen om rond te komen. Om 9.30.uur beginnen we met de dienst, daarna is er koffie en na de koffie is er een bijzonder spel waarmee we de thematiek nog wat uit willen diepen. Rond het middaguur sluiten we de activiteiten af met een broodje.

Wilt u zich hiervoor opgeven bij de scriba, scriba@terholten.nl, dan weten we ongeveer met hoeveel eters we rekening moeten houden. Voor de koffie willen we vragen of u zelf iets wilt bakken of mee wilt nemen om bij de koffie aan te bieden. We hopen op een hele fijne ochtend met elkaar.

Start project diaconie

Op de terugkomzondag van 18 september is ook de start van het project van de diaconie. In de dienst zal hier aandacht voor zijn. We hebben als diaconie een mooi, bijzonder doel voor ons project gevonden. Kom 18 september naar de kerk in Nijeholtpade en laat u verrassen.

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Meditatie:

We zijn op weg door het kerkelijk jaar, proberen daarin de Nieuw Testamentische geloofslijn te volgen en dat is altijd wel verrassend, want het beweegt a.h.w. met de seizoenen mee en is wat dat betreft ook goed te plaatsen in het menselijk leven.

Ook onze levens kennen perioden van voorjaar, van zomer, van herfst, van winter, ook onze levens kennen het prille begin van het voorjaar, de groei, de bloei, de warmte van de zomer, maar ook het oogsten en de prachtige kleuren van de herfst, een pracht die zo makkelijk al verstoord kan worden door de regen, de wind en soms al de kou van de winter, waarin het lijkt alsof alles is afgestorven.

Het lijkt dan alsof alles is afgestorven maar door de sneeuw heen komt het nieuwe leven van het voorjaar al weer te voorschijn.

Zo volgen we dat kerkelijk jaar, kerst, het nieuwe leven, Jezus in de wereld, die zijn woord zaait, de graankorrel in de aarde, zijn leven geeft, afsterft, maar opstaat en nieuw leven geeft aan mensen, de Heilige Geest, het feest van de eerste oogst, mensen die vervolgens ook gaan leven om te groeien en te bloeien in hun geloof en zelfs tot vrucht dragen komen.

Zeker de start van het winterwerk en de terugkomdienst zet ons wat dat betreft weer in gang. In dat kerkelijk jaar komen we ook ons eigen leven tegen.

Ook ons leven kent een begin en een eind en daar tussenin de groei, de bloei, het vrucht dragen en ook ons leven kent de herfst, waarin het allemaal terugloopt en uiteindelijk afsterft.

En wanneer die herkenning er is, dan kan het ook tot ons spreken, dan kan het ons bemoedigen in onze eigen situaties van herfst en winter, kan het ons hoop geven wanneer we in onze situaties van winter oog krijgen voor het nieuwe leven, kan het ons stimuleren wanneer we proberen te komen tot situaties van groei en bloei en is het voor ons ook een stuk bevestiging wanneer we zelfs vrucht mogen dragen.

Natuurlijk weten we dat de momenten van voorjaar, zomer, herfst en winter in ons leven niet precies samenvallen met de momenten in het kerkelijk jaar. Daarin stijgt ons bestaan uit boven de cyclus van de seizoenen, kunnen we ons leven ook niet vastleggen in vaste patronen.

Dat zouden we wel graag willen maar zo is het niet, ons leven is onvoorspelbaar.

In onze levens kunnen situaties van herfst en winter zich voordoen in het hartje van de zomer, voel je de spreekwoordelijke kilheid van de gebrokenheid bij dertig graden Celsius.

Zo willekeurig is ons bestaan, maar toch het kerkelijk jaar, als doorgaande beweging, met steeds weer opnieuw, na situaties van herfst en winter, de groei en de bloei en het vrucht dragen.

Het kerkelijk jaar refererend aan God, die het begin is en het einde, God die het al in handen houdt, als vaste basis onder ons bestaan, of het in ons leven nu herfst is of winter, of het nu voorjaar of zomer, Hij is met ons alle dagen van ons leven.



15 september Regioavond Friesland Oost.

Vanuit de werkgroep Vorming en Toerusting van de kerkelijke regio Friesland Oost kwam de vraag om op donderdag 15 september iets te vertellen over wat mij bezig houdt. Het kan bijna niet anders dan dat je je als predikant zorgen maakt over de ontwikkelingen in het kerk-zijn van de laatste twintig/dertig jaar. Kerken lopen leeg, jongere aanwas is er niet of nauwelijks, vele verdwijnen naar zogenaamde groeikerken en het valt voor de betrokken blijvers niet mee om de boel in de benen te houden. En daar overheen kwam nog een keer de corona om het kerkelijk leven nog meer te ontcrachten. Natuurlijk heb je als oplettend mens ontdekt dat dit een tendens is die het hele verenigingsleven beïnvloed. Ik stel mezelf dan altijd de vraag hoe dat dan kan? Hadden we het aan kunnen zien komen en niet minder belangrijk, wat kunnen we er (nog) aan doen. Een aantal jaren geleden heb ik nogal wat studie gemaakt van de Postmoderne Tijd en wat mij opviel was dat de beschrijvingen m.b.t. deze Postmoderne Tijd eigenlijk naadloos aansloot bij mijn waarneming van de ontwikkeling in de kerk. Waar ik mij over heb verbaasd is het feit dat met een heel aantal herkenbare accenten en aspecten van die Postmoderne Tijd niets gebeurde, alsof men het allemaal heeft genegeerd, alsof de ontwikkeling van de Postmoderne Tijd niet van invloed was op de kerk en je je daar niet in hoefde te verdiepen, laat staan dat je er wat van zou kunnen leren of er iets mee zou moeten. Een aantal actuele ontwikkelingen in het kerk-zijn en in de maatschappij hebben mij opnieuw getriggerd m.b.t. de accenten en aspecten van deze Postmoderne Tijd met daarbij ook nieuwe ontwikkelingen van de nieuwe Metamoderne tijd. Het lijkt mij goed en zinvol hierover wat te vertellen.

Datum :15 september 2022

Plaats : Oldeholtpade,

Kerkelijk Centrum naast de kerk achter restaurant De rustende Jager

Hoofdweg 162 8474CL

Aanvang; 19.30 uur

Bijdrage E3,-

Opgave bij Pietsje v.d. Molen tel; 0625278905 of via;
emailadres; vormingtoerustingoosthoek@gmail.com



Kerktaxi:

Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142
Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u
bellen of mailen met: **Telefoon:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

**De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:**

Donderdag 15 september

