

Zondagsbrief

Ter Holten



15de jaargang

2 oktober 2022 Nummer 18

Kerkdiensten:

Zondag 2 oktober
(Doopdienst)

10.00 uur

Oldeholtgade

Voorganger: ds. J. Droogsma

Organist: P. v.d. Zee

Zondag 9 oktober

10.00 uur

Nijeholtpade

Voorganger: ds. J. Droogsma

Organist: F. Poelman

Zondag 16 oktober

10.00 uur

Oldeholtwolde

Voorganger: ds. J. H. v.d. Mark

Organist: M. Kok

Bloemengroet:

De bloemen van zondag 18 september in Nijeholtpade zijn gegaan naar:

Johan Veenstra

De bloemen van zondag 25 september in Oldeholtgade zijn gegaan naar:

Jan Bakker Oldeholtwolde

Jubilea:

Donderdag 6 oktober Henk en Femmie Ridders, 50 jaar getrouwd, Hamersweg 1a,
8474 CN Oldeholtgade

Dinsdag 11 oktober Rein en Geertje Hornstra, 50 jaar getrouwd, Stellingenweg 26,
8474 EA Oldeholtgade

Verjaardagen:

Woensdag 12 oktober Rein Hornstra, Stellingenweg 26, 8474 EA Oldeholtgade

Van Harte Gefeliciteerd!!

Zieken in de gemeente.

Bij een bezoekje aan de familie ten Brummeler, Sportlaan 7 in Wolvega, ontdekte ik dat zij toch wel wat in de lappenmand zitten. Er zijn onderzoeken en behandelingen maar het blijft een beetje kwakkelen maar met een gezonde dosis humor komen ze een heel eind vertelden ze. Toch willen we hen naast die humor ook veel sterkte en Gods nabijheid toewensen.

Mevr. I.J.T. van Wijk-Schat moest de afgelopen maand een operatie ondergaan en daarna brak een spannende tijd aan omdat niet duidelijk was wat de nabehandeling zou moeten zijn.

Enorm blij en opgelucht en vooral dankbaar vertelde ze dat alles goed was en geen nabehandeling meer nodig is. Wat een prachtig nieuws!

Doopdienst 2 oktober:

Op zondag 2 oktober komen we in Oldeholtgade weer samen rondom Woord en Sacrament maar dan staat de dienst in het teken van de Heilige Doop, die bediend zal worden aan Cato Elshof. Beide diensten bevelen we van harte bij u aan!

Van de diaconie:

Op de startzondag van 18 september hebben we de start van het project van de diaconie gehad. Appie Wijma van camping Polemonium was aanwezig deze ochtend. Tijdens de dienst heeft hij inspirerend verteld over zijn camping voor minima in Opende.

Op zijn camping ontvangt hij gezinnen, die bijna niets te besteden hebben. Ze mogen een week gratis kamperen. Met zijn team van vrijwilligers bezorgt Appie hen een onbezorgde week. De camping heeft de naam Polemonium. Dit betekent Jacobs ladder. Het beeld van deze Jacobs ladder past goed bij de camping. De campinggasten staan onderaan de ladder en met hulp van Appie en zijn team kunnen ze weer omhoog kijken. Naast een weekje vakantie krijgen ze ook allerlei producten mee als ze weer naar huis gaan. Van kleding, tot spelletjes en eten. Als diaconie willen we graag de camping steunen. Appie wil graag zonnepanelen. Met een aantal activiteiten het komende jaar willen we als gemeente Ter Holten hiervoor geld inzamelen.

De eerste activiteit die plaatsvindt is een benefietmaaltijd op zaterdag 26 november in het MFC in Nijeholtgade. Houd deze datum alvast vrij!

Mocht u wat meer informatie willen over Appie en zijn camping. Kijk maar eens rond op internet, dan kunt u van alles hierover vinden. Bijvoorbeeld Kruispunt heeft een mooie uitzending gemaakt.

[Kruispunt: Camping van Appie verzorgd vakantie voor gezinnen zonder geld \(gids.tv\)](#)

En onlangs is Kassa langs geweest op de camping.

[Hoe helpen mensen elkaar tijdens deze crisis? - Kassa - BNNVARA](#)

Namens de diaconie, Froukje Poelman

Meditatie.

Het is herfst en je ziet de mensen de appels van de bomen plukken. Ik moet dan altijd denken aan het verhaal van Eva in de hof. Een bijzonder verhaal wat ons wil leren dat wij elke dag, bij wijze van spreken, bij diezelfde boom staan. We strekken onze hand uit naar de vrucht van die boom want de vrucht van die boom ziet er goed uit, maar welke boom, welke vrucht bedoelen we dan?

De boom van ons dagelijks leven en alles wat zich voor kan doen in ons dagelijks bestaan is de vrucht van deze boom en aan jou de keuze wat je daarmee doet.

Een simpel voorbeeld daarvan is het gaspedaal in je auto. Wat trap je makkelijk het gaspedaal te diep in, lekkere snel over de snelweg of over een mooi bochtig binnen weggetje. Maar wat kan het enorm verdrietige gevolgen hebben, niet alleen voor jezelf ook voor anderen.

En zo is het met zoveel dingen die wij doen zonder er bewust bij na te denken.

Dus wij staan dagelijks bij diezelfde boom en maken dan onze keuzes, soms onbewust maar soms ook bewust. Soms zijn we ons bewust dat we grenzen overgaan maar denken we dat de gevolgen wel wat mee zullen vallen en daarom verschuiven we onze grenzen en worden we makkelijker in het maken van keuzes.

In de bijbel gaat het om het eten van die boom, wat niet mag, maar er staat nergens in de bijbel gelezen dat we het gaspedaal niet eens een keer wat dieper in mogen trappen en lekker de bochtjes door mogen scheuren op een binnen weggetje.

Nee dergelijke dingen staan niet letterlijk in de bijbel, maar de bijbel probeert ons op vele verschillende manieren bewust te maken van de grenzen van ons bestaan en van de gevolgen van onze handelingen.

In de leefregels worden wij wel degelijk aan het denken gezet m.b.t. hele alledaagse thema's en soms lijken de thema's gedateerd, maar vergis je niet, ze zijn vrij makkelijk door te vertalen naar onze tijd.

Wij houden niet zo van de geboden, de toon die gezet wordt met woorden als "gij zult" past niet zo bij deze tijd, maar als je werkelijk kijkt naar de gevolgen van hele simpele dingen, die soms verstrekkend zijn, dan begrijp je waarom het soms behoorlijk zwaar aangezet wordt.

En wanneer je dus in plaats van die verboden vrucht denkt aan dat gaspedaal wat je wel eens te diep intrapt, of een handeltje wat niet helemaal door beugel kan, of een roddeltje wat niet echt hoeft, of ellebogenwerk op verschillende terreinen, dan wordt dat verhaal van Eva en de boom van kennis van goed en kwaad heel actueel en dan kan het niet anders dan dat je bewuster in het leven gaat staan.

God hoopt dat we bewuste mensen zijn, die snappen dat we met onze daden de ander maar ook onszelf enorm te kort kunnen doen en Hij hoopt dat dat dan ook onze keuzes gaat bepalen. En net als bij Eva, zijn er ook bij ons nog zoveel andere dingen te kiezen, waarom zou je dus niet wat bewuster je keuzes maken?

Gespreksavonden.

Afgelopen voorjaar is er afgesproken met de Protestantse gemeente van Olde en Nijberkoop een aantal gezamenlijke gespreksavonden te organiseren in het winterseizoen. De eerste zal zijn op maandag 10 oktober in het MFC in Nijeholtpade, tegenover de kerk. Dit is qua afstand mooi in het midden. We beginnen om 20.00.uur en willen op deze eerste avond eens wat verkennend met elkaar praten over de basis van ons kerk-zijn (geloofsgemeenschap zijn) en hoe dat dan vervolgens vorm krijgt in ons persoonlijk geloofsleven en in ons gemeenschappelijk geloofsleven. We hopen op een fijne gezellige en leerzame avond, iedereen is van harte welkom.

Klokkentoren:

De nieuwe Klokkentoren komt binnenkort weer uit.

Als iemand nog Kopij hiervoor heeft dan deze graag uiterlijk maandag 3 oktober op hfa.raggers@planet.nl aanleveren.

Femmie

Melding van zieken op de zondagsbrief:

Naar aanleiding van een aantal reacties uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten om voortaan de zieken te benoemen op de zondagsbrief zodat mensen uit de gemeente mee kunnen leven. Niet iedereen wil dat en dat willen we ook respecteren omdat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Vandaar dat de predikant, of eventueel de wijkouderling, een kort bericht plaatst nadat de persoon in kwestie daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De predikant of de ouderling zal daar bij ziekte ook om vragen bij een bezoekje maar denkt u zelf ook mee, zodat we niemand vergeten of per abuis wel een berichtje plaatsen terwijl de persoon in kwestie dat niet wil. Voor de volledigheid, melding van ziekte wordt dus verzorgd door de predikant of een eventuele wijkouderling (wijkouderlingen hebben we nu niet, dus zal de predikant dat nu verzorgen.)

Wilt u een dankberichtje plaatsen op de zondagsbrief dan kunt u zelf een kort bericht doorgeven aan de redactie van de zondagsbrief.

Daarnaast is het van belang aan de predikant door te geven wanneer je ziek bent of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan kan hij daar ook aandacht aan besteden. Ook andere verdrietige situaties kunt u doorgeven.

U kunt het mailen naar dsdroogsma@gmail.com of telefonisch doorgeven 0561-856150. U kunt het beste bellen tussen 09.00.uur en 09.30.uur, tussen 12.30.uur en 14.30.uur.



Maandag 10 oktober	Gespreksavond	20.00 uur	MFC Nijeholtpade
Woensdag 12 oktober	Bijbelkring	19.45 uur	bij Antje van Gunst
Maandag 24 oktober	Gesprekskring rond	Open Deur	bij de familie Groen.

Kerktaxi:

Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142
Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u nieuws (verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u bellen of mailen met: **Telefoon:** 0561-689234 (Tieneke Bosman)

Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)

De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdag 13 oktober

Kindje dat het water voelt
weet je dat God j ou bedoelt
Druppels op je babywang
raken jou je leven lang

Water tekent een geheim:
dat je kind van God mag zijn
Water levert het bewijs:
God gaat met je mee op reis

Want wanneer je bent gedoopt
weet je dat God naast je loopt
En dat Hij je altijd helpt
wat Hij zegt dat is Hij zelf

Hij heeft de hele wereld in Zijn hand

